

# **Gerechtigheid**

waar God naar zoekt



David Ruis

# Gerechtigheid waar God naar zoekt

Als aanbidding en gerechtigheid elkaar kussen

Inside Out Publishers  
Postbus 2573  
3800 GC Amersfoort

Gerechtigheid waar God naar zoekt

© Copyright 2006 by David Ruis  
Originally published under the title: *The Justice God is Seeking*

Originally published in the USA by Regal Books  
A Division of Gospel Light Publications, Inc.  
Ventura, CA 93006 USA  
All rights reserved

Auteur: David Ruis  
Vertaling: Ariënnne Lammers  
Omslagontwerp: Douglas Design bno  
Layout: Datawyse Maastricht  
Redactie: Esther Verhoeven  
Eindredactie: Anri van Toor

Bijbelcitaten afkomstig uit NBV - vertaling, tenzij anders aangegeven

ISBN 978 90 77992 05 0

© 2007 Inside Out Publishers - Amersfoort

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij digitaal, elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige ander manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

# Inhoud

Dankbetuigingen	7
Woord vooraf	8
Inleiding: Gerechtigheid, dát is waar het om gaat	11
<b>1</b> Een plek om te beginnen	15
<b>2</b> De aangename geur van gerechtigheid	23
<b>3</b> Eén ding ontbreekt u	31
<b>4</b> Gerechtigheid in het koninkrijk	43
<b>5</b> Putten uit de bron van barmhartigheid	55
<b>6</b> De gezindheid van het koninkrijk	68
<b>7</b> De reis hiervandaan...	89
Verwijzingen	106

*Opgedragen aan:*

*onze nieuwgestichte geloofsgemeenschap in Los Angeles  
en aan de zoektocht van Basilea...  
dat we de aangename geur van gerechtigheid mogen blijven ontdekken.*



# Dankbetuigingen

*Hé jongens, ik zei toch dat ik jullie niet zou vergeten...*

*Aan de familie Atkey, die bij het najagen van aanbidding en gerechtigheid steeds opnieuw grote risico's neemt. Jullie zijn een bron van inspiratie... En aan de familie Miller (jullie zijn de beste!), blijf zoeken naar die profetische juweeltjes die mensen hoop en leven brengen middenin de draaikolk die het leven soms is.*

*Natuurlijk kan ik mijn eigen familie niet onvermeld laten:  
Anita – de schat, de enige – dank je wel dat je mijn stralende voorbeeld van barmhartigheid bent.*

*Tams, blijf vooruit kijken – het beste moet nog komen.  
Crystal, op nieuwe avonturen buiten het nest, langs het pad van gerechtigheid  
Jael, jij hebt vat op de boodschap van het hart zoals maar weinigen dat hebben – ga ervoor, meisje.  
Josiah, ren jongen, ren met alles wat in je is.*

*Don Williams, je bent een echte mentor en vriend... dat de gerechtigheid van het koninkrijk maar mag doorbreken in Hollywood!*

*Pa, ma en Sandi... bedankt voor alles.*

# Woord vooraf

*Bewogenheid, betrokkenheid, beschikbaarheid*

**M**et dit boek heb je een belangrijk woord van God in handen. Niet voor je buurman of buurvrouw maar voor jou!

Jezus kwam op aarde met een duidelijke missie: in alles het hart en de wil van zijn Vader te zoeken en te doen; de liefde van God tastbaar te maken; leerlingen te trainen die op hun beurt anderen trainen om hetzelfde te doen als Jezus. Hij kwam voor de armen, de gebrokenen, de gevangenen, blinden en de verdrukten; voor hen die Hem (een geneesheer) nodig hadden. Gods hart en zijn wil waren het 'thuis' van Jezus. Daarin vond Hij zijn voldoening.

De kerk, maar bovenal ook ikzelf, zal moeten leren om buiten de vertrouwde kaders te stappen. Zelfs de geestvervulde apostel Petrus, die wonderen deed en zoveel vruchtdroeg, had het nodig om uit de voor hem zo bekende 'joodse' doos te stappen. Er waren een aantal openbaringen en wonderlijke voorvallen nodig voordat hij inzag dat Gods hart verder reikt dan de grenzen van zijn eigen veilige Israël (Hand. 10). Hij stribbelde flink tegen, God moest zich zeker vergissen dat hij zich moest inlaten met die onreine heidenen. God droeg naar zijn stellige overtuiging alleen Israël in zijn hart.



Dat God de hele wereld op het oog had kon hij niet bevatten.

De tijdgeest leert dat het 'ik' in het centrum van de belangstelling staat. Alles lijkt om 'mijn' geluk te draaien en het geluk van de mensen uit 'mijn' eigen kleine wereldje. Willen we echt gelukkig worden dan moeten we breken met dit denken en Gods hart leren verstaan voor een grotere wereld. In het bijzonder voor hen die je hulp nodig hebben, dichtbij en veraf. Aan de andere kant van het verhaal van Petrus staat Cornelius, een heiden, die op zoek naar God is en dat laat zien door gebed en het geven aan de armen. God had dat gezien. Zijn en ons gebed en zorg voor de armen heeft de speciale aandacht van God.

We leven in de westerse kerk en wereld in een zeer boeiende tijd, de seizoenen zijn letterlijk in beweging. Hypes komen en gaan. Er zijn vragen over de relevantie van de kerk, en over waar het heen moet met de kerk. Het antwoord heeft volgens mij alles te maken met het navolgen van die missie van Jezus. Naar buiten gericht, betrokkenheid bij de gebrokenheid van mensen dichtbij en veraf en het maken van volgelingen van Jezus.

#### BEWOGENHEID, BETROKKENHEID, BESCHIKBAARHEID

Deze drie woorden zijn volgens mij cruciaal voor een effectief leven dat voldoening geeft, zowel voor het individu als voor de kerk. Ze horen bij elkaar en kunnen niet op zichzelf staan, het een moet leiden tot het ander en ze moeten elkaar blijven voeden. Jezus gaf ons dit voorbeeld. Zijn bewogenheid zat heel diep en was niet zonder daden. Jezus sprak een 'wee' uit over de Farizeeën die voorbijgingen aan het doen van de gerechtigheid en liefde van God (Luc. 11:42).

Dit compacte boek van David Ruis beveel ik van harte aan om zijn inhoud maar vooral ook omdat Davids leven er

een prachtige illustratie van is. Ik volg David al zo'n twaalf jaar op een afstand. Een man vol passie die het woord bij de daad voegt en doet wat hij gelooft. Een pionier die voorop loopt om Gods (soms zachte) stem te volgen en daarin anderen inspireert en oproept hetzelfde te doen.

We vinden het als Soul Survivor Nederland een voorrecht om betrokken te zijn bij de verspreiding van de boodschap van dit boek.

Dit boek is in het Engels verschenen in 'The Worship Series' en dat is volledig terecht. Bij aanbidding denken wij allereerst aan liedjes zingen en niet aan het doen van daden van gerechtigheid. In het Grieks zijn de woorden aanbidding en godsvrucht (vrucht voortbrengen vanuit God) met elkaar verweven. Zo hoort het!

*'Vader, laat het in onze levens ook zo zijn dat onze woorden en daden een aangename geur voor U zijn.'*

Theo Aerts

Initiatiefnemer van Soul Survivor Nederland

## INLEIDING

# Gerechtigheid, dát is waar het Jezus om gaat

*Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: 'De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen' (Luc. 4:16b-19).*

**G**erechtigheid, dát is waar het Jezus om gaat.

Jezus volgen betekent dat we ons laten leiden naar de plaats waar aanbidding en gerechtigheid elkaar kussen. Net zoals Jezus de zalving van de Heilige Geest ontving, die Hem in staat stelde om zijn opdracht te vervullen, zo heeft Jezus kracht en autoriteit gegeven aan mensen die met Hem willen meewerken in het leven en de bediening van het

koninkrijk. Toen Jezus zijn leerlingen uitzond op hun eerste avontuur in de bediening, zei Hij tegen hen:

*Ga op weg en verkondig: "Het koninkrijk van de hemel is nabij." Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven! (Mat. 10:7-8)*

En toen de leerlingen van Johannes de Doper Jezus de vraag stelden over de echtheid van zijn Messiaanse roeping, antwoordde Hij hen het volgende:

*Blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt (Mat. 11:5).*

De bediening van Christus bracht Hem naar plaatsen in de maatschappij waar de gebrokenheid het meest zichtbaar was en juist op die plekken werd zijn roeping bevestigd. Het ging niet om een bediening van kracht, om podia of religieuze optredens, het ging om gerechtigheid. Eenvoudig gezegd: de zaken die niet in overeenstemming waren met de regels van Gods koninkrijk moesten rechtgezet worden.

Ziekte is niet in overeenstemming met de regels van het koninkrijk: ga het rechtzetten. Het is een gegeven dat alle mensen op een bepaald moment sterven, maar waar de dood te vroeg komt: zet het recht. Raak mensen aan die onder de vloek van een 'zeer besmettelijke' ziekte naar de rand van de maatschappij gedreven zijn: zet het recht. Verbreek het juk van demonische aanvallen en beproevingen in de machtige naam van Jezus: zet het recht. Breng de boodschap van hoop en vrijheid aan mensen die onderdrukt worden en sta naast degenen die te maken hebben met verkeerde zienswijzen, onrechtvaardige overheden en structuren die de macht van de overheden versterken: zet het recht. Geef ruimhartig van wat je om niet hebt ontvangen:

zet het recht. Breng de gerechtigheid van het hemelse koninkrijk.

*Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onder-richt in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn leerlingen: 'De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen' (Mat. 9:35-38).*

Als volgelingen van Jezus kunnen we niet negeren wat Hem motiveerde om zijn eerste leerlingen uit te zenden en wat Hem vandaag nog altijd motiveert om ons uit te zenden: bewogenheid. Bijbelse bewogenheid is een unieke christelijke deugd. De grote prediker Charles Spurgeon heeft het zo uitgelegd:

*Het is de uitdrukking van de diepste emotie, een beproeving voor de ingewanden, een medelijdend verlangen vanuit het diepste van Zijn wezen... toen onze Redder naar bepaalde dingen keek. Degenen die Hem goed aankeken, zagen dat Zijn innerlijke beroering zeer groot was, Zijn emoties erg diep waren, en Zijn gezicht het vervolgens verraadde: tranen stroomden over Zijn wangen en je kon zien dat Zijn grote hart overliep met medelijden voor het leed dat Hij aanschouwde. Hij was met ontferming bewogen. Zijn hele wezen was vol van deernis met de lijdende mensen voor Hem.<sup>1</sup>*

In aanraking komen met Jezus betekent in aanraking komen met bewogenheid. Dit gaat veel verder dan een schuldgevoel, een knagend geweten of een vaag gevoel van medelijden; bewogenheid raakt je tot in het diepst van je wezen en vraagt om actie. Het dwingt tot gebeden die de hemel bewegen, intense voorbede om werkers uit te zenden in de oogst. Het motiveert iemand in beweging te komen:

eropuit gaan en zaken recht zetten, gerechtigheid bewerken door de kracht van het koninkrijk.

*Ware godsdienst, het soort dat de inspectie door God de Vader kan doorstaan, is dit: uitreiken naar de daklozen en de verschoffelingen in hun nood en je beschermen tegen de corruptie van een goddeloze wereld (Jak.1:27, naar The Message).*

De eerste volgelingen van Jezus konden het mandaat van gerechtigheid niet uitvoeren zonder de diepe bewogenheid te kennen die Jezus motiveerde. Net als zij moeten ook wij God smeken dat we zijn bewogenheid mogen kennen, voordat we aan de bespiegelingen op de volgende pagina's beginnen.

Jezus zag de mensenmassa's. Hij zag hoe ze, gekweld en hulpeloos, gebukt gingen onder de overheersing van de Romeinse overheid en de onredelijke eisen van het Joodse rechtsstelsel. Jezus zag hen als schapen zonder herder en Hij werd erdoor gebroken. Vandaag hebben we andere regeringen maar met dezelfde oude intenties, heel veel godsdienst maar weinig vrijheid. Kun je vandaag de mensenmassa's zien, als schapen zonder herder?

Hij werd erdoor gebroken.

Mag het ons breken.

Hij werd erdoor gezonden.

Mag het ons zenden.



## HOOFDSTUK I

# Een plek om te beginnen

*Alles blijkt te veranderen wanneer wij veranderen.*

Henri-Frédéric Amiel

**A**ls Jezus een visitekaartje had gebruik dan had daar vast opgestaan: ‘Opschudding-in-je-gedachten-Bediening’. Als geen ander kan Hij onze manier van denken prikkelen door de lens bij te stellen waardoor we de dingen zien. Wanneer je gehoor geeft aan de oproep van het koninkrijk, ziet Jezus dat als een uitnodiging om de lens bij te mogen stellen. Dat kan pas echt een opschudding in je gedachten veroorzaken.

Aan de basis van Jezus’ aankondiging van zijn koninkrijk ligt een uitdaging die je gedachten en je hart verandert: *Bekert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen*. Je bekeren betekent je manier van denken veranderen, of nog nauwkeuriger, de manier waarop je het leven *ziet* veranderen. Het Grieks is duidelijk: *metanoia* (zich bekeren) betekent de manier waarop je waarneemt veranderen. Er ligt een andere werkelijkheid voorbij de werkelijkheid die we kunnen waarnemen met onze natuurlijke ogen die aangetast zijn door de zondeval. Er bestaat een andere manier van leven, een manier die verder gaat dan waar we ons prettig bij voelen of waar we genoeg mee hebben genomen.

In een spannende scène van de film *The Matrix* wordt Neo uitgedaagd om een rode of een blauwe pil in te nemen. Door de blauwe pil in te nemen zou Neo blijven leven in de werkelijkheid die hij kende, het systeem waarin hij gevangen zat. Door de rode pil in te nemen zou Neo een andere, grotere werkelijkheid binnengaan, de werkelijkheid van de waarheid. Hij zou zijn vertrouwde wereld nooit meer op dezelfde manier waarnemen, hijzelf zou nooit meer dezelfde zijn.

Op dezelfde manier moet ook iedereen die Christus wil ontmoeten en gehoor wil geven aan de roeping tot een leven in zijn koninkrijk een besluit nemen: neem zijn woorden in en je zult nooit meer hetzelfde *zien* – of dezelfde *zijn*.

Het koninkrijk van God is nabij en het botst radicaal met het gewone leven. Zijn prioriteiten zijn anders. Zijn definitie van het leven, de liefde en het geluk verschillen van de manier waarop de wereld er naar kijkt. Zijn definitie van succes en voldoening is het tegenovergestelde van de Story-sterren en de media bobo's die in de maatschappij als helden worden vereerd. Het is totaal *anders*: een heiligheid die niet ondersteund wordt door regels, regelingen en religieuze plichtplegingen, maar een manier van rechtvaardig leven die de confrontatie aangaat met de machten en systemen van deze tijd. Licht botst met duisternis. Vrijheid daagt de onderdrukking uit in zowel het zichtbare als het onzichtbare. Een levensstijl van vrijgevigheid en mildheid – het aanvaarden van zwakheid en de zwakke – gaat regelrecht in tegen de valse belofte van aardse zekerheid; een levensstijl die gepaard gaat met een hoopvolle vastberadenheid schatten te verzamelen waarvan op een ander moment en op een andere plaats genoten kan worden, buiten het hier en nu.

Jezus waarschuwde ons al dat dit geen koninkrijk is dat stilstaat of dat stilletjes in de nacht verdwijnt. Nee, inherent



aan de voortgang van het koninkrijk is een soort geweld dat niets te maken heeft met bommen, geweren en politieke agenda's, maar alles met het doorbreken van gedachtepatronen die zich verheffen boven Gods wegen en met het neerhalen van bolwerken die mensen blind maken voor de werkelijkheid van het koninkrijk der hemelen. Jezus laat zich nergens duidelijker uit over de wreedheid van het koninkrijk dan in Matteüs 11:12:

*Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar (NBG).*

Onderdaan zijn van dit koninkrijk, waarin we geboren worden door de bekering die onze gedachten verandert, betekent deelname aan een wereldveranderende missie.

*We leven wel in deze wereld, maar vechten niet met de wapens van deze wereld. De wapens waarmee wij ten strijde trekken dienen niet ons eigen belang, maar zijn er om met hun kracht bolwerken te slechten voor God. We halen spitsvondigheden neer en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God, we maken iedere gedachte kriegsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen (2 Kor. 10:3-5).*

Als volgeling van Jezus heb ik al vaak mijn wereldbeeld moeten bijstellen, maar het concept dat me het meest heeft veranderd is de centrale plek die gerechtigheid en barmhartigheid innemen in het karakter van God en de voortgang van zijn koninkrijk. Ik ben tot de overtuiging gekomen, dat iedere uiting van aanbidding een gebrek aan integriteit heeft, wanneer ongerechtigheid genegeerd wordt en de liefde voor barmhartigheid niet gevoed wordt. Recht en gerechtigheid zijn de zuilen van Gods troon en het fundament waarop zijn koninkrijk rust (zie Psalm 89:15; 97:2 en Jes. 9:6).

### MIJN OMMEKEER

Daar stond ik dan, achter in de kerk met mijn rug tegen de muur geleund, terwijl de aanbidding in volle gang was.

Het hele concept van hoe we onze aanbidding vormgaven, was bij mij al een tijd aan het veranderen. Ik kwam uit een conservatieve theologische traditie en was klassiek muzikaal geschoold. De manier waarop onze liturgie zich ontwikkelde, ging dus veel verder dan alles wat ik ooit had meegemaakt. Er ontstond ruimte in mijn denken. De constatering dat ik veranderde was op zich prettig, hoewel ik toch ook enig theologisch en cultureel wantrouwen had over de richting waarin God ons leidde.

Ik was onderdeel van het team dat de gemeente had gesticht en omdat ik een muzikale achtergrond had, was mij de rol van aanbidderleider toebedeeld (en omdat ik mijn salaris moest verdienen met de opbrengst van de collecte!). Eerlijk gezegd had ik geen idee waar we mee bezig waren. We waren op zoek naar een vorm van aanbidding die zich kenmerkte door meer intimiteit met God en die dichter bij onze cultuur stond, en tijdens dat proces begon er iets in ons te veranderen. Het was meer dan een verandering in muzikale presentatie of de instrumenten die we gebruikten. Ons hart werd op de een of andere manier zachter gemaakt naarmate we ons meer bewust werden van Gods aanwezigheid. Die bewustwording wekte een liefde in ons voor Hem op die ons leven veranderde en daardoor ook van invloed was op onze beslissingen. Er was iets gaande.

✦

*Dan wordt in Davids huis een troon geplaatst, gegrondvest op liefde en trouw. Daar zetelt een rechter die recht zoekt, die ijvert voor gerechtigheid.*

*(Jes. 16:5)*

✦

Een van de jonge mannen die bij ons stage liep, leidde die dag de dienst en ik genoot ervan. Het was niet gebruikelijk dat ik geen aandeel had in de samenkomst en ik was blij met de gelegenheid om alles eens rustig in me op te kunnen nemen zonder een taak te hoeven vervullen. Terwijl ik daar rustig stond, begon een angstaanjagende gedachte mijn denken te bestormen. Ik hoorde geen stem en ik was me ook nog steeds bewust van wat er om me heen gebeurde, maar in mijn verstand werd een gedachte gefluisterd die als een schreeuw boven de muziek uitkwam, en die klonk als een zwaar dreunende stem die mijn leven voorgoed zou veranderen.

Dit was wat ik hoorde: *de aangename geur van aanbidding is gerechtigheid... waar gerechtigheid ontbreekt, daar hangt geen aangename geur.*

Ik geloof dat de Heilige Geest die dag tot me sprak. Ik voelde me eerder verdoofd dan geestelijk toen ik aan een theologische en experimentele zoektocht begon, waarvan het einde ook nu nog lang niet in zicht is. Jezus had mijn gedachten opgeschud en sinds die dag ben ik niet meer in staat om de dingen op dezelfde manier te bezien.

Bekering had mij ingehaald. Ik begon me te bekommeren om zaken en mensen waar ik me voorheen niet om bekommerd had. Mijn gebeden werden voortdurend onderbroken door beelden van armoede en ongerechtigheid en mijn kleine kortzichtige wereldje raakte betrokken in een soort van voorbede die niet alleen uit mijn woorden bleek, maar die ook mijn voeten leidde naar situaties die ik nooit voor mogelijk had gehouden.

#### BEGINNEN TE ZIEN

Vijf jaar lang reed ik bijna dagelijks langs een groot motel vlakbij mijn huis. Voorheen had ik het nog nooit gezien.

Bijna onmiddellijk na mijn ‘opschudding-in-mijn-gedachten’-ervaring zag ik het. En toen ik het eenmaal zag, kon ik ook niet meer wegstijgen.

Het motel zag er akelig uit. Op de borden stonden niet alleen dag- en weektarieven, er stonden zelfs maandtarieven voor mensen die wilden blijven. Was het mogelijk dat daar echt mensen woonden?

Ik ontmoette Betty, die daar inderdaad woonde. Ze was een al wat oudere alleenstaande vrouw. Haar man, die een eeuwigheid geleden de post ging halen, was nooit meer teruggekomen. Haar leven was in een neerwaartse spiraal van armoede terechtgekomen en uiteindelijk was ze in dat armzalige motel beland: koud, hongerig en alleen.

Ik wist dat het hier niet ging om een nieuwe bediening, een nieuw programma in de kerk, of een goede daad om mijn geweten te sussen. Het ging hier om de eenvoud van aanbidding. Ik groeide in intimiteit met God en mijn motivatie om te aanbidden en muziek te maken veranderde. Maar toen ik met Betty sprak, ontdekte ik dat ik bovenal God ontmoette. Ik kwam Hem tegen in de ontmoetingen met ‘de minste van mijn broeders’ hier in het motel aan de rand van de maatschappij.

Diep geraakt ging ik naar huis en samen met mijn vrouw probeerde ik te begrijpen wat er allemaal gebeurde. In die tijd hadden we twee kleine kinderen en niet zoveel spullen. Zonder er veel drukte over te maken, pakte we een paar blikken eten en nog wat verse producten uit de kast, en het belangrijkste, een grote deken, want het was hartje winter, en gingen we op weg om vrienden te zoeken onder de armen en de mensen aan de zelfkant van de maatschappij. En toen we vriendschap vonden bij de armen en onderdrukten, vonden we God op een manier die ik nooit voor mogelijk had gehouden.

Toen wij bevriend raakten met Betty, werd zij uiteindelijk ook een vriend van God. Korte tijd na onze eerste ontmoeting checkte ze uit uit dat akelige motel om voor eeuwig bij Hem te gaan wonen. Ik zie er naar uit haar weer te ontmoeten en haar te bedanken voor het feit dat ze me heeft laten zien waar het in het leven en in aanbidding om gaat. Deze soort van vriendschap en aanbidding gaat vergezeld van een aangename geur die je nergens anders tegenkomt, en als we die geur geen onderdeel van ons leven maken, gaat hij verloren op de plaatsen waar we samen komen. De geur gaat niet alleen verloren voor de kerk en de cultuur waarin we geplaatst zijn, maar de echte tragedie is dat hij ook voor God verloren gaat.

Als iemand die geroepen is de kerk te dienen door de weg te bereiden voor aanbidding, mag ik niet zwijgen als het om gerechtigheid gaat. We kunnen niet aanbidden als we niet ook gerechtigheid zoeken, zowel binnen als buiten onze muren. Ik kan niet trouw blijven aan mijn roeping tot aanbidding zonder voortdurend te worstelen met de plek die gerechtigheid heeft in mijn leven als aanbidder en in het leven van de geloofsgemeenschap waarin ik aanbid.

+

*Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor en wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten., nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel*

Jezus  
(Mat. 5:13-16)

+

En dus is dit een uitnodiging: een uitnodiging om simpelweg te beginnen. Een uitnodiging om je gedachten op te laten schudden. Durf verder te gaan dan strategieën, non-profitorganisaties en geven aan een goed doel. Durf te veranderen. Durf te zien.

*Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabij.*

